

Orde van Dienst - PKN Woensdrecht, 5 juli 2020.
Voorganger: ds. M. Wagenvoorde
Organist: mw. Gertie van Elsäcker
Aanvang: 09.45 uur

VOOR de DIENST

orgelspel

we bereiden ons in stilte voor op de dienst

woord van welkom

aansteken van de kaarsen (door de ouderling)
openleggen van de bijbel (door de voorganger)

DIENST van het VOORWOORD

Lied 65 : 1 (Youtube)

groet en beginwoorden

Psalm 103 : 2 en 5 *door de voorzangers*

2.

Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt,
dat uw bestaan, met glorie begenadigd,
gelijk een arend nieuw be vleugeld wordt.
Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen,
Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen,
op Israël zijn zegen uitgestort.

5.

Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.

smeekgebed

v: zo bidden wij *(één of meerdere keren)*
a: zeggen: Ontferm U Heer naar de maat van Uw liefde!
Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart!

gloria 869 1, 5 en 6 door de voorzangers

1.

Lof zij de Heer, ons hoogste goed,
oorsprong van al het goede,
de God die louter wondren doet.

Wij leven in zijn hoede,
die onze vrede is, onze vreugd,
in wie zich heel ons hart verheugt.
Geef onze God de ere!

5.

Wie alle troost ontberen moet
en wien geen mens kan helpen,
houdt moed, God zal met overvloed
van heil u overstelpen.
Hij buigt zich over het bestaan
van hen die door de diepte gaan.
Geeft onze God de ere!

6.

Ik wil U, Heer, mijn leven lang
van ganser harte prijzen
en in mijn lied, mijn lofgezing
mijn dank aan U bewijzen.
Mijn hart, verheug u in de Heer,
lichaam en ziel, verblijdt u zeer!
Geef onze God de ere!

DIENST van het WOORD

gebed bij de opening van de Schriften:

Schriftlezingen:

Deuteronomium 32 : 1 – 12 en Lucas 17 : 11 – 19

Lied 632 : 1, (2) en 3 (Youtube)

uitleg en Verkondiging

Lied 868 : 2 *door de voorzangers*

2.

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven

geloofsbelijdenis (alleen uitgesproken door de voorganger)

Lied 444 : 1, 2 en 3 *door de voorzangers*

1.

Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

2.

De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

3.

Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten 't morgenrood.

DIENST van het ANTWOORD

dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader
(Het Onze Vader wordt in stilte meegebeden door de gemeente)

mededelingen

collectedoelen

eerste collecte: Diaconie Binnenland KIA

tweede collecte: Pastoraat en Eredienst

slotlied 416 : 1, 2 en 4 (Youtube)

Zegen

v: Moge de almachtige en barmhartige God, Vader, Zoon en heilige Geest
u zegenen en beschermen en laten wij allen van hier gaan om het
wonder van Gods liefde in woord en daad aan de wereld bekend te maken. AMEN.
a: zeggen: AMEN

collecten bij de uitgang

orgelspel