

PROTESTANTSE GEMEENTE te WOENSDRECHT
PAASCYCLUS 2023



Kerkdienst in Ossendrecht
op Goede Vrijdag 7 april

Aan deze viering wordt o.a. meegewerkt door
de cantorij olv mw. Gertje van Elsäcker

ds. W. Lolkema, voorganger

dhr. P. den Ouden, organist

Enkele lezers/lezeressen



We komen in stilte de kerk binnen.
Hartelijk welkom!
Goed dat u, dat jij er bent of thuis meekijkt en -luistert.

De ouderling van dienst en de voorganger groeten elkaar.
De voorganger zegt een kort inleidend woord:
we vervolgen deze Paascyclus waar we hem gisteravond
hebben afgesloten.

De VOORBEREIDING

LIED: Psalm 22: 1.

Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij
en blijft zo ver, terwijl ik tot U schrei,
en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij?
Hoe blijft Gij zwijgen?
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen
bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten,
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten
in klacht op klacht.

Lezing: Psalm 22: 5 t/m 11

LIED: Psalm 22: 7.

Het grauw dringt op, als honden van rondom,
doorboort mijn hand en voet en brengt mij om.
Mijn lijf verteerde tot de lege som
van mijn geraamte.
Zij kennen voor een stervende geen schaamte,
lachen hem uit die zich niet kan verweren,
en delen reeds, al dobbelend, zijn kleren,
hun tot een buit.

Gebed voor de Goede Vrijdag

LIED 598: één keer Cantorij, twee keer Allen
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft.

De DIENST van het WOORD

Lezing van het Evangelie volgens Lucas

Lezing 1

Lucas 22: 1 t/m 13

LIED 574: 1 en 2

Glorie zij U, Christus, U leed onze nood,
U ging onze kruisweg, U stierf onze dood,
in de nacht der nachten streed U onze strijd,
U leed onze angsten, onze eenzaamheid.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

Christus is gekomen in ons aards bestaan,
nam onze gestalte, onze zwakheid aan,
aan het kruishout stierf Hij in gehoorzaamheid,
Hij de schuldeloze, scheldt de schulden kwijt.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

Lezing 2

Lucas 22: 14 t/m 23

Cantorij: LIED 582, Door wat voor grote eenzaamheden...

Lezing 3

Lucas 22: 39 t/m 53

LIED: 562: 1

Ik wil mij gaan vertroosten
in 't lijden van mijn Heer,
die zelf bedroefd ten dode
ter neer boog keer op keer
en zocht in zijn ellende
naar troost om voort te gaan,
tot Hem wil ik mij wenden –
o Jesu, zie mij aan.

Lezing 4

Lucas 22: 54 t/m 71

LIED 558: 1,6 en 7

Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen 't recht van God,
Kyrie eleison.

Om het zwijgen, het geduld,
waarmee Gij de wet vervult,
als men vruchtloos zoekt naar schuld,
Kyrie eleison.

Om het woord van god'lijk recht
dat Gij tot uw rechters zegt,
zelf hebt G'uw geding beslecht,
Kyrie eleison.

Lezing 5

Lucas 23: 1 t/m 12

LIED 587

Cantorij: verzen 1 t/m 3

Licht voor de wereld, geeft U zich gevangen
in deze nacht van duistere belangen?
Ik zoek U, Heer, en vraag U: maak mijn oren
heel om te horen.

Eén mens moet sterven om een volk te redden.
Door uw gehoorzaam lijden kan ik verder,
warm ik mij aan uw liefde die niet loochent.
Open mijn ogen.

Hemelse koning, door God uitgekozen,
waarom staat U terecht als rechteloze?
U hebt geen schuld, de waarheid is geschonden.
U draagt mijn zonden.

Allen: vers 4

Hier is God zelf, ontdaan van alle glorie,
de mens die uit de hemel is geboren.
Ik ben de gesel die Hem openhaalde,
ik laat Hem vallen.

Cantorij: verzen 5 en 6

Jezus, gekruisigd - met ontzag en deernis
zie ik uw zorg voor moeder en voor leerling,
liefde is dorst naar vrede zonder einde,
water dat wijn wordt.

Zing met de psalm: geen woord is er gebroken -
de waarheid is gezien om te geloven.
Daarom Heer Jezus, met de ooggetuige
wil ik mij buigen.

Allen: vers 7

Rijke geschenken zou ik willen geven,
eerbied en dank, de mirre van mijn leven.
Eer aan de Heer, die dood en duister keerde,
Licht voor de wereld.

Lezing 6

Lucas 23: 13 t/m 25

LIED 556: 1 en 2

Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij, Hogepriester in der eeuwigheid.

Lezing 7

Lucas 23: 27 t/m 32

LIED 547

Cantorij: verzen 1 en 2

Met de boom des levens wegend op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.

Refrein:

Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Laten wij dan bidden in dit aardse dal,
dat de lieve vrede ons bewaren zal,
Refrein: Kyrie eleison...

Allen: vers 3

want de aarde vraagt ons om het zaad des doods,
maar de hemel draagt ons op de adem Gods.

Refrein: Kyrie eleison...

Cantorij: verzen 4 en 5

Laten wij God loven, leven van het licht,
onze val te boven in een evenwicht,

Refrein: Kyrie eleison...

want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe.

Refrein: Kyrie eleison...

Allen: vers 6

Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.

Refrein: Kyrie eleison...

Lezing 8

Lucas 23: 33 t/m 46

De Paaskaars 2022 wordt gedooft. We zijn stil.

Lezing 9

Lucas 23: 47 t/m 56

Lied 590: 1,3 en 5

Nu valt de nacht. Het is volbracht:
de Heer heeft heel zijn leven
voor het menselijk geslacht
in Gods hand gegeven.

Hoe slaapt Gij nu, die men zo ruw
aan 't kruishout heeft gehangen.
Starre rotsen houden U,
rots des heils, gevangen.

Hoe wonderlijk, uitzonderlijk
een sabbat is gekomen:
eens voor al heeft Hij het juk
van ons afgenomen.

Meditatief moment

De cantorij zingt: O Haupt voll Blut und Wunden.

De AFSLUITING van de DIENST

Het Beklag Gods, korte stilte

LIED 942:1 en 3.

Ik sta voor U in leegte en gemis,
vreemd is uw Naam, onvindbaar zijn uw wegen.
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis -
dood is mijn lot, hebt Gij geen and're zegen?
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen?

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek uw vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar gij leeft -
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Gebeden en oecumenisch Onze Vader

Goede Vrijdag: *het uitdragen* We gaan staan.
Bijbel, Liedboek, Paaskaars en andere liturgische voorwerpen
worden nu de kerk uitgedragen.

Daarna zegt de voorganger:

Ga met God en Hij zal met je zijn:

in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn. (We vertrekken in stilte.)